



INDENDØRSMENNESKETS NATUR



Titel: Indendørsmenneskets natur

Forfatter: Cecilie Rubow

Sprog: Dansk

Forlag: Aarhus Universitetsforlag

ISBN: 978 87 7219 499 8

Sider: 286

Udgivet: 2022

EARLYBIRD!
26/8

MØD
FORFATTEREN
PÅ KONFERENCEN
DEN 26. SEP.
2024

Hvis du interesserer dig for den grønne dagsorden og den naturkrise, vi oplever på hhv. klima- og biodiversitetsfronten, så er denne bog en god tanke-igangsætter. Hvis du ikke interesserer dig for det, er det måske fordi du er et ”indendørsmenneske”, der ikke kan se forskel på en musvit og en blåmejse? Det kunne bogens forfatter ikke umiddelbart, inden hun kastede sig over sit antropologiske studie af indendørsmenneskets natur. Hun så primært, at der var små fugle og store fugle.

I dag tror hver femte unge dansker, at en rødspætte er en fugl, citeres det i bogen. Hvordan kan vi passe på noget, vi ikke kender, spørger forfatteren? Og er det mon derfor, vi mennesker så gerne altid vil nyttiggøre naturen? Det er nogle af de emner denne bog tager op.

I bogen undersøger antropolog Cecilie Rubow, vores forhold til naturen, når mange af os er vokset op som indendørsmennesker, fra vi var små. Vi gik i vuggestue, børnehave, skole, idrætshaller, storcentre og videre på kontor som voksne. Og naturen er primært blevet noget vi møder i haven, når vi slår græs, eller på en gåtur på skovstier eller langs stranden.



I DAG TROR HVER FEMTE
UNGE DANSKER, AT EN
RØDSPÆTTE ER EN FUGL

har mistet forståelsen for, at vi er forbundne med og afhængige af naturen? Planter danner ilt til os, dyr spreder frø og pollen, mineraler danner grundlag for vores boliger, biler og elektronik. Vil og kan vi undvære det?

Hun skildrer naturoplevelser, som hun deler med naturinteresserede, der tilbringer mange timer i naturen, og de nære oplevelser de får sammen, når de studerer fugle, sommerfugle, solnedgange eller lytter til sten, der ruller i strandkanten. Men det kræver ro og tålmodighed. Evner som vi indendørs- og underholdningskrævende mennesker er kommet væk fra.

Men der er også spændinger mellem naturelskere, og der er politik i naturen og klimaaktivisme, og bl.a. i den forbindelse spiller det også en rolle, om det er indendørsmennesket, der taler, og om debatten tager udgangspunkt i global uretfærdighed eller en lokal truet art på en byggegrund.

Bogen giver input fra mange vinkler, som jo er det en antropolog kan, og grobund for mangfoldige tanker om vores fælles liv på jorden samt, ikke mindst et stilfærdigt opråb, til at tænke mere over vores omsorg for og forbindelse til naturen.